

# KIJK TERUG: VURIG PLEIDOOI VOOR INCLUSIE TIJDENS EERSTE JAN TROOST-LEZING

*Posted on 9 juli 2024 by Margreet*



In de lezing blikt Jeske Troost op inspirerende wijze terug op de acties van haar vader en kijkt vooruit naar de eerste echt inclusieve generatie.

**Category:** [Algemeen](#)



Jeske Troost, Jans dochter, gaf deze eerste lezing. Op inspirerende wijze blikte zij terug op de acties van haar vader. En op de uitdagingen die zij op haar persoonlijke levenspad tegenkwam. Bovenal deelde zij haar toekomstvisie op een eerste echt inclusieve generatie. In een vurig pleidooi schetste Jeske, die is geboren met dezelfde beperking als haar vader ('broze bottenziekte'), haar ideale toekomstbeeld van een wereld waarin diversiteit niet alleen wordt getolereerd, maar ook wordt gevierd.

## Kijk de Jan Troost lezing terug

### Fragment uit de lezing van Jeske Troost

"Elk gebouw is toegankelijk, elk politiek besluit is per definitie inclusief, mensen kijken je niet meer na als je passeert in een rolstoel of met een afwezig ledemaat, en ook in ziekenhuizen en werkplekken wordt iedereen omarmd. Er wordt niet meer gedacht in problemen, maar in oplossingen. Er heerst een gevoel van solidariteit en verbondenheid, omdat deze generatie mét elkaar is opgegroeid. Schoolklassen zijn gevuld met allerlei verschillende soorten en maten mensen. Iedereen is verschillend, maar we delen één ding: we zijn allemaal mens."

[Lees de volledige lezing van Jeske Troost](#)

## Sfeerimpressie van de Jan Troost-lezing 2024



### Over de Jan Troost-lezing

[Jan Troost heeft een grote invloed gehad op de 'gehandicaptenbeweging'](#) en is ook een grote inspiratiebron voor Ieder(in). Om zijn nagedachtenis levend te houden, riep Ieder(in), in overleg met Jan en zijn familie, de jaarlijkse Jan Troost-lezing in het leven. Deze eerste lezing vond plaats op 22 april, precies één jaar na Jans 'prematorium-party'.

