

WEBSITE APARTICIPATIE.NL OVER GEHANDICAPTENINTERNATEN ONLINE

Posted on 14 januari 2015 by Margreet



Vandaag is de website www.aparticipatie.nl gelanceerd. Deze website bevat indringende videoverhalen en beeldmateriaal over het leven in gehandicapteninternaten in de vorige eeuw.

Category: [Algemeen](#)



In de vorige eeuw (vanaf jaren, 30 tot begin jaren, 80) was het in Nederland volstrekt normaal dat kinderen en jongeren met een handicap buiten de samenleving woonden. Zij groeiden apart op in instellingen, vaak in bossen en duinen - vooral ver van de, bewoonde, wereld. In instellingen voor blinden en slechtzienden, lichamelijk gehandicapten, doven en slechthorenden en verstandelijk gehandicapten.

Begin emancipatiestrijd

Het is in deze instellingen waar destijds de emancipatie is begonnen. Vol idealen en met veel energie zijn bewoners - vaak samen met medewerkers uit de instellingen - de strijd aangegaan om het recht en de mogelijkheden te krijgen voor hun participatie in de Nederlandse samenleving. Om een eigen leven te leiden. Onafhankelijk te zijn. Van Apartheid naar Participatie: Aparticipatie! De website laat o.a. zien hoe de emancipatiestrijd ontstond. De persoonlijke en vaak onvoorstelbare verhalen kweken bewustwording en begrip voor de wens van een inclusieve samenleving en de kennis die daarbij nodig is.

Historisch belang

De succesvolle emancipatiestrijd heeft ertoe geleid dat veel instellingen inmiddels zijn gesloten of gaan sluiten. Daarmee wordt een tijdperk afgesloten. Als de mensen die daar geleefd en gewoond hebben er niet meer zijn, verdwijnen ook veel waardevolle en bijzondere herinneringen. Het doel van, Aparticipatie, is om hun verhalen en het vaak unieke beeld- en fotomateriaal van het internaatsleven te behouden. Een belangrijk historisch en waardevol document voor huidige en volgende generaties.

Zonder historie geen toekomst!

Ieder(in), gehandicaptenschrijvengeschiedenis.nl, Pieter Reintjes (WorkyWords) en Jan Troost (Terug naar de bossen) zijn de initiatiefnemers van het project. Eén van de inspiratiebronnen is het indrukwekkende werk van de Shoah Foundation van Steven Spielberg. Spielberg legde 51.696 videogetuigenissen vast van overlevenden van de holocaust.

Deel uw ervaringen

De eerste opnames met oud-bewoners van het internaat van de Sint Maartenskliniek zijn onlangs gemaakt. Dit Nijmeegse internaat is inmiddels gesloten. De makers zoeken contact met nog meer oud-bewoners die hun verhaal willen vertellen. Oud foto- en filmmateriaal of verhalen van oud-medewerkers zijn eveneens bijzonder welkom. Maar ook mensen die tussen 1938 en 1981 in andere internaten hebben gewoond, worden uitgenodigd om hun ervaringen en verhalen te delen.

Naar de website [Aparticipatie.nl](https://www.aparticipatie.nl)

[Terug naar Home](#)

There are no comments yet.